

Verslag algemene ledenvergadering 21 september 2021

1. Opening door de voorzitter

Tom heet iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering.

Traditiegetrouw op de 3e dinsdag in september. Prinsjesdag.

Een bijzondere avond in een rare tijd. We zitten net als vorig jaar niet in onze vertrouwde kantine, maar gelukkig konden we ook dit jaar weer terecht bij Spiekerman, waar we gastvrij ontvangen zijn.

Een bijzonder woord van welkom is er natuurlijk voor onze ere leden: Gerard Koldewij, Jan Dorsthorst, Aloys Raben, Joep Dorsthorst en Geert ten Dolle. Allemaal een jaartje ouder maar nog steeds trouw aanwezig op deze avond. Erg mooi en uiteraard wordt dat door ons allen zeer gewaardeerd.

Dat vinden we uiteraard ook van de aanwezigheid van onze leden van verdiensten. Voor hen ook een hartelijk woord van welkom: Arno Wiegerink, Gerrit Oonk, Geert ten Dolle, Henk Mulder, Paul Koldewij, Hennie Esselink, Felix Raben, Wim Klanderma, Bert Geessink, Aurelia Elsinghorst en Marco Raben.

Herman Pampiermole heeft zich afgemeld. Ook Anita te Koppele heeft zich afgemeld, dit i.v.m. het overlijden van haar schoonmoeder.

Hiermee is de opening verricht en wens ik iedereen een goede vergadering toe. We zijn nu toe gekomen aan punt 2 van onze agenda:

2. Notulen van de jaarvergadering van 15 september 2020 (zie website)

Er zijn geen vragen of op-/aanmerkingen op het verslag.

3. Jaarverslag van de jeugdsecretaris (zie website)

Er zijn geen vragen of op-/aanmerkingen op het verslag.

4. Jaarverslag van de secretaris (zie website)

Er zijn geen vragen of op-/aanmerkingen op het verslag.

5. Jaarverslag van de penningmeester

De penningmeester deed dit jaar niet zelf het woord maar werd vervangen door Tonnie Klein Gunnewiek. Aan de hand van een power-point presentatie werd de vergadering door het financiële wel en wee van de vereniging geleid. Dit gebeurde op een zodanige manier dat ook hier geen vragen over werden gesteld.

6. Verslag van de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, bestaande uit Silvia Ubbink en Wilfried Pierik, heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en de penningmeester decharge verleend.

7. Vaststellen van de begroting

De begroting wordt vastgesteld zoals gepresenteerd door Tonnie.

8. Vaststellen van de contributie

De contributie wordt niet gewijzigd.

9. Bestuursverkiezing

Dit jaar hebben we vier periodiek aftredende en herkiesbare bestuursleden.

Aangezien zich geen tegenkandidaten gemeld hebben, betekent dit dat Tom, Judith, Bennie en Juul nog minimaal 3 jaar lid van ons bestuur blijven. Tom bedankt de andere drie bestuursleden.

Tom zelf had aangegeven dat hij eigenlijk, na 3 termijnen, wilde gaan stoppen. Corona ontwikkelingen hebben hem doen besluiten er nog één jaar aan vast te plakken, zodat we komend seizoen de tijd hebben om op zoek te gaan naar een opvolger en Tom hopelijk de tijd krijgt om haar/hem in te gaan werken.

10. Verkiezing van de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat 2022 uit Silvia Ubbink, Mike Kersten en Wilfried Pierik.

11. Mededelingen en aanvullende punten

Normaliter heeft Tom op dit soort momenten nogal het nodige aan mededelingen en neemt dit best veel tijd in beslag. Aangezien de TC ook nog een presentatie zal verzorgen heeft Tom zijn mededelingen beperkt en kort gehouden.

- Want op deze avond kijkt Tom, samen met de aanwezigen, altijd even terug op het afgelopen seizoen, waarbij we de hoogtepunten en successen nog even de revue laten passeren. Maar ook dit jaar is het allemaal anders gelopen. Ik kan er lang en breed over uitweiden, maar volgens mij zijn we allemaal een beetje corona moe, zo zegt Tom, en laten we vooral de blik op de toekomst houden. Er mag, god zij dank, weer gevoetbald worden, we mogen weer supporters begroeten en het voetbal leven wordt langzamerhand weer als vanouds.

- Als bestuur proberen we voor Sc. Meddo steeds weer de juiste beslissingen te nemen, waarbij we vaak en veelvuldig met elkaar overleggen. Wat kan en mag wel? Wat is verstandig voor onze club en hoe houden we het prettig en gezond? Dat alles was een héle uitdaging en vraagt veel geduld, flexibiliteit en inzet van velen...van de trainers tot de kantine medewerkers. Van spelers tot de onderhoudsgroep en van de bestuursleden tot de jeugd. En hoewel het niet altijd gemakkelijk verloopt, wil Tom iedereen graag bedanken voor zijn of haar positieve medewerking en begrip in deze moeilijke tijden.

- Tom zet het jeugdbestuur nog even in het zonnetje. We hebben dat namens het bestuur een tijdje geleden al eens gedaan tijdens een van hun vergaderingen en is er ook al een stukje over in het clubblad, maar toch vindt Tom dat we daar nu nog heel even stil bij moeten staan: Het jeugdbestuur heeft het afgelopen jaar namelijk ongelofelijk veel werk verzet en onder de inspirerende en enthousiaste leiding van Judith hebben zij, in de lastige corona tijd, fantastisch werk gedaan. Voor de jeugd van onze club, maar uiteraard ook voor de gehele club. Regelmatig stonden er stukjes in de krant over hun activiteiten en dit heeft enorm bijgedragen aan de positieve en actieve uitstraling van Sc. Meddo. Daarom een groot applaus en dank je wel aan ons jeugdbestuur!

- Dan wil Tom graag onze dank uitspreken naar de TC, die met een aantal andere betrokkenen achter de schermen behoorlijk actief is geweest. Zo is er een werkgroep samen gesteld die zo dadelijk iets gaat vertellen over hun werkzaamheden en plannen. Uiteraard zijn zij in overleg geweest met de trainers en zijn er contracten verlengd en nieuwe aangemaakt: Zo zijn we uitermate blij met onze hoofdtrainer Björn Zweerink en zijn gedreven assistent trainer Jeroen Jolink. Ook zijn we tevreden met het aanblijven van Nico Geerdink als trainer/coach en de komst van een "nieuwe trainer/coach" bij het 2^e team: Edsel Inees. Edsel is een oude bekende die graag terug kwam naar Meddo na een kort Wenters avontuur en nu ook nog actief is als techniek trainer bij de jeugd. Felix Pampiermole heeft zijn contract bij de dames met minimaal nog één jaar verlengd en bij de A jeugd is Dion Boeijink onze trainer.

Bij de jeugd is de bezetting gelukkig ook weer rond en zal onze nieuwe jeugdcoördinator Bert Oonk met hen werken aan het niveau van de trainingen en de begeleiding.

Dan is de medische ondersteuning weer fantastisch geregeld en zijn we blij met de herstel trainingen van Rick Krabben, de ondersteuning van Wim Geessink en Koert Maas. En zo langzamerhand niet meer weg te denken uit Meddo en bij de 1^e selectie de zeer gewaardeerde, enthousiaste en betrokken Linda Grevers. Linda is veelvuldig aanwezig en elke zondag gaat ze mee met het eerste team. Haar reputatie is inmiddels zo gegroeid, dat zelfs tegenstanders door haar geholpen/ verzorgd worden en bij haar terecht kunnen voor een pilletje of een bemoedigende blik. Erg lief Linda, maar blijf maar lekker bij Sc. Meddo. We laten je niet gaan! Wat de tegenstanders ook nog gaan proberen om je bij ons weg te lokken.

Dan is het goed en fijn om te vertellen dat het goed gaat met de club. De aantrekkingskracht van de club is aan het groeien waardoor er ook steeds meer leden komen en met 4 senioren teams op de zondag, 1 team op de zaterdag, 1 dames team, een 35+ en 45+ en weer een extra jeugdteam (dankzij de komst van 20 nieuwe jeugdleden) ziet het er rooskleurig uit.

ECHTER! We moeten niet vergeten dat dit komt door enorm veel inspanningen achter de schermen, de fanatieke inzet van de TC en het jeugdbestuur, maar bovenal doordat we een helder en duidelijk beleid hebben, dat strak wordt nageleefd en waarin Roy een sterk aansturende rol in vervult. En dat

hebben we wel nodig met z'n allen. We kunnen niet stil blijven staan om te genieten van wat we hebben. We moeten vooruit blijven kijken en ons verder door ontwikkelen. Want stilstand is achteruit gang en dat kunnen we ons niet veroorloven.

Want we maken ons (de TC) best zorgen over de toekomst:

Hoe houden we deze goede ontwikkelingen vast? We hebben nu wel erg veel spelers per team en gaat dat niet leiden tot gemakzucht en snelle afmeldingen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat het niveau van onze jeugdspelers omhoog gaat? En hoe kan al dat werk nog gedaan worden door een kleine groep, want de TC heeft wel wat personele problemen. Zo kennen we allemaal de situatie m.b.t. Roy. Hij heeft aangegeven wel actief te willen blijven, maar in een andere hoedanigheid. Dit betekent dat we "waarschijnlijk" op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter of een andere vorm van voorzitterschap voor de TC. Mike Kersten en Timon Klanderman nemen momenteel de honneurs waar, totdat we een geschikte oplossing gevonden hebben. Daarnaast worden een aantal taken van Roy bij de senioren over genomen door andere TC leden. Een behoorlijke verandering binnen de TC, die zeker versterking kan gebruiken. Dit wil niet zeggen dat je dan meteen voorzitter moet worden, maar enkele mensen erbij om er voor te zorgen dat het groeiend aantal taken beter verdeeld kan worden is dan ook noodzakelijk. En dan vooral op de donderdagavond.

Om er samen voor de zorgen dat we de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren door kunnen blijven zetten is er echt hulp nodig! Wacht niet, maar kom eens praten met een van de TC leden. Misschien kun je wel een kleine bijdrage leveren, want alle kleine beetjes tellen mee.

Daarna geeft Tom het woord aan Mike en Timon voor hun presentatie. Aan de hand van een powerpoint presentatie leiden Mike en Timon ons door het Jeugdplan Meddo. Doelstelling, aanpak, resultaatgebieden, beleidsplan en tijdspad worden toegelicht. Aan het eind van deze presentatie wordt ook nog de VTON app genoemd, een louter ondersteunende app op voetbaltechnisch gebied. Contactpersonen binnen de TC op dit vlak zijn Bert Oonk en Timon Klanderman. Tom bedankt Mike en Timon voor hun presentatie.

Hierna neemt Judith het woord. Zij wil graag een aantal vrijwilligers bedanken die zich de afgelopen 5 jaar hebben ingezet voor de jeugd. Dat zijn dit jaar 10 vrijwilligers. Zij krijgen een tegoedbon van Spiekerman.

Als eerste wil ze de jeugdscheidsrechters bedanken:

Laurens Halleriet, Joop Klanderman, Frans te Molder en Geert van Westerhuis.

Daarna de jeugdtrainers en/of leiders:

Vincent Ros, Lia Mulder, Jolanda Scholten, Rob Bouwman, Wijnand Hoog Antink en Gerrit Oonk. Allemaal bedankt voor jullie inzet voor de jeugd!

12. Rondvraag.

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

13. Sluiting

Tom sluit het eerste deel van de vergadering en meldt dat na de pauze de huldiging van een aantal jubilerende leden zal plaatsvinden.

14. Huldiging jubilerende leden

Onderstaande is een bijna getrouwe weergave van de toespraken die Tom had voorbereid en uitgesproken voor ieder jubilerend lid.

Beste aanwezigen,

Voor vanavond hadden we 17 jubilarissen uitgenodigd: vier 25-jarige leden, zes 40-jarige leden, zes 50-jarige leden en één 60 jarig lid. Een aantal van hen had helaas andere verplichtingen.

Als ik hen allemaal uitgebreid ga toespreken zitten we hier vanavond om 11 uur nog en daarom nam ik me voor om het deze keer ietwat korter te houden dan anders, zonder dat ik afbreuk wil doen aan het trouwe lidmaatschap van alle jubilarissen.

Maar ik moet nu al toegeven....dit is me niet goed gelukt.

Allereerst nodig ik graag Marcel Mokkink en Sander Tiggeloven uit om naar voren te komen.

Beste Marcel,

Lid geworden op 1 mei 1996 en inmiddels 25 jaar lid van onze club. De beelden die ik op mijn netvlies heb van jou als voetballer is een klein mannetje die op snelheid, helemaal in elkaar gedoken, over het veld snelde. Een gedreven en fanatieke voetballer die (als ik het goed heb) vooral aan de rechterzijde van het veld actief was. En dan vooral als rechtsbuiten. Daarnaast ken ik jou als trouwe begeleider van jeugd- en seniorenteams en inmiddels als vlaggenist bij het 2^e elftal waarin je beide zonen actief zijn. Veelvuldig hebben we een beroep op je kunnen doen en dan stelde jij altijd loyaal op naar de club. Je wilde wel graag bij één van je zoons vlaggen, maar als het dan beter uit kwam bij een ander team, was dat ook OK. Zo ook de afgelopen jaren en dat heeft er voor gezorgd dat je nog steeds vlaggenist van het tweede bent en nog steeds fanatiek, maar wel onopvallend aanwezig bent. Je staat niet graag op de voorgrond, maar we kunnen altijd voor de volle 100% op jou rekenen. Je bent er altijd (hoewel de autocross dit wel eens in de weg zit) en je doet het met volle overgave. En als je dan niet actief op het veld bent, dan kom je gewoon lekker kijken hoe Tom en/of Luuk het doen. Beste Marcel, bedankt voor al jouw inzet. Je bent één van die stille krachten van onze club die oh zo belangrijk zijn en die we soms te weinig zien of in het zonnetje zetten.

Beste Sander

Jij bent lid sinds 1 maart 1996, 7 jaar oud was je toen. Das best al weer een hele tijd geleden. Op 16 jarige leeftijd maakte jij je debuut in het eerste elftal onder Dick Makking. Toen we jou een aantal jaren geleden huldigden met jouw 250^e wedstrijd heb ik ook al verteld hoe slim jij jouw debuut destijds wist af te dwingen.....jij bleef maar, tot vervelens toe, warm lopen voor de dug-out. Dit begon Dick uiteindelijk zo te vervelen dat je mocht invallen. Na Dick volgden nog meer trainers: Marco Wiggers, Ronald Ebbers, Frank Verheyen, Dennis Teunissen en nu Björn Zweerink. Je wist ze allemaal te overtuigen van jouw kwaliteiten en de promotie naar de 4^e klasse was wel een mooie beloning voor alle jaren van enorm inzet. Nu op naar de 3^e Klasse!?

Sander, je staat bekend om je strakke passes van achteruit en je overzicht, maar vooral ook om je enorme fanatisme en je absolute wil om te winnen. Jij laat zelden een training voorbij gaan en als het begin signaal van een wedstrijd eenmaal geklonken heeft, ga jij er altijd voor de volle 100% voor. Een voorbeeld voor de anderen! En zo af en toe hoort daar een stevige overtreding bij en dat schuw jij dan ook niet.

Inmiddels ben je al véle jaren "DE CAPTAIN" van het elftal. Deze rol vervul je altijd met verve en ook op moeilijke momenten neem jij het voortouw en de rest van het team mee. Ik wens je nog veel fijne voetbal jaren en als dat wat minder wordt hoop ik dat jij die voortrekkersrol misschien een vervolg kunt gaan geven in een commissie, werkgroep of wellicht wel bestuur. Er is nog een leuke vacature...Ik denk namelijk dat dit ook wel bij jou past. Of anders trainer?

Voor nu: van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum.

Dan mag ik nu Silvia Ubbink, Aurelia Elsinghorst, Henk Mulder en Herwin Prinsen naar voren vragen.

Beste Silvia

Als we het hebben over een betrokken lid bij de vereniging ben jij het wel. In allerlei hoedanigheden ben jij de afgelopen 40 jaren betrokken geweest. Zo was jij voetbalster met een 100% inzet, maar ook keepster die de meest onmogelijke ballen pakte...maar ook wel eens een ei legde...(dan ging een gemakkelijk te pakken bal toch tussen de benen of handen door het doel in.). Dan ben je jeugdleidster geweest en trouw supporter van al jullie kinderen, waarvan de jongens nog steeds voetballen. Dus ook nu zien we je langs de lijn, meestal maar een halve wedstrijd. Dan help jij vaak bij de grote schoonmaak van de kleedkamers en ben jij nog steeds actief (ook al héél lang) bij de Dames trimgroep. Met deze groep dames schrijven jullie al heel lang (misschien al wel vanaf de begin jaren) de hardlopers in bij onze jaarlijkse keiloop. Dit is iets waar jullie als groep ook trots op zijn en dit elk jaar weer met een vaste groep voor jullie rekening nemen. Naast alle genoemde dingen kunnen we altijd een beroep op je doen en ben je eigenlijk altijd bereid om te komen helpen. Een zeer gewaardeerd en trouw lid van de club, dus! Ook jij van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum.

Hallo Aurelia

Al 40 jaar lid van Sc. Meddo en in al die jaren ben ook jij actief geweest voor Sc. Meddo in allerlei hoedanigheden. Zo was je vele jaren leidster maar ook fanatiek supporter bij de dames. Jij zorgde dat alles netjes geregeld werd en later werd jij de contact persoon vanuit het bestuur voor/met de dames. In al die jaren heb jij uiteraard vele voetbalsters, leiders en trainers langs zien. Daarnaast ben je ook meerdere jaren jeugdleidster geweest. In 2001 nam jij zitting in het bestuur en daar heb jij vol overgave jouw taken vervuld. Veelal had dit betrekking op het damesteam, werkzaamheden bij de

Keilooop en heb jij de taak van penningmeester op je genomen en dat heb je vele jaren geweldig gedaan. Het waren lastige jaren waarin er goed op de centen moest worden gelet en dat heb jij altijd vol overgave en in het belang van onze club. Ik heb jou in al die jaren leren kennen als een trouw, hardwerkend en kundig bestuurslid die zich jarenlang vol overgave heeft ingezet voor Sc. Meddo. Op de nieuwjaarsreceptie van 2016 ben je dan ook terecht benoemd tot lid van verdienste. En dat had je echt verdiend. Nu zien we je nog met enige regelmaat langs het veld en dat vind ik leuk om te zien. Kom nog vaak langs en voor nu...van harte gefeliciteerd.

Beste Henk

Sinds 1 juni 1981 lid van onze mooie club. Een enorm trouw lid dat veelal op de achtergrond zijn werkzaamheden doet. Op dit moment ben jij nog werkzaam in de onderhoudsgroep, waar jij mee helpt aan het in perfecte conditie houden van onze accommodatie, het lijnen trekken en het schoonhouden van de velden en de omgeving. Elke vrijdag ben je aanwezig en werk je hier met de andere leden van de onderhoudsgroep vol liefde aan. Onopvallend, maar het gebeurt allemaal wel!

Ook onopvallend was jouw rol, vele tientallen jaren, (volgens mij al vanaf het begin) bij de keilooop. Als waterdrager reed jij altijd achter de colonne hardlopers aan en daarmee sloot jij de rijen. Als ik jou daar dan zag, zag ik altijd een glimlach en een tevreden mens. En als EHBO-er droeg jij ook vele jaren jouw steentje bij aan de club en was je vaak te vinden op het complex.

Mijn mooiste herinneringen aan onze tijd bij de club gaan vooral naar onze tijd in het 1^e elftal. Ik was daar verdediger met zo'n uilenbrilletje op en jij was daar vele jaren onze trouwe verzorger. Menigmaal heb jij mijn spieren met jouw stevige handen (wat zat daar een kracht in- en misschien nu nog steeds) los gemasseerd. Ik was dan voor de volle 100 % klaar voor de strijd. Ook zorgde jij er voor dat het zweet niet op mijn brilletje kwam door van die vaseline op mijn wenkbrauwen te smeren. In mijn beleving heb jij per ongeluk, maar misschien is dat er maar verzonnen, bij Jacques Meekes Midalgan op de wenkbrauwen gestreken. Toen begonnen de ogen al te tranen voordat er gezweet was. En voor mij onvergetelijk...als het regende en ik van dat brilletje af moest stond jij altijd klaar om die van mij op te vangen, schoon te maken om hem na de wedstrijd weer aan me terug te geven. Prachtig. Jij was uiteraard ook aanwezig bij ons fantastische kampioenschap. Wat was dat een feest en mooi om samen mee gemaakt te hebben. Beste Henk. Ik vond en vind het fijn om met je samen te werken en ik wil je bedanken voor alles wat je voor de club gedaan hebt.

Beste Herwin

40 Jaar lid betekent dat je langzamerhand oud wordt. Maar als ik jou zo zie denk ik wel eens of dit voor jou niet geldt. Met een nog jonge uitstraling zie ik jou nog zo over het veld lopen. Maar de schijn bedriegt, want wat in het hoofd nog wel lukt, lukt jou op het veld helaas ook niet meer zo goed. Net als bij Henk komen mijn mooiste herinneringen aan onze tijd samen bij de club terug bij het 1^e elftal. Wij hebben menig uurtje samen op de trainingsvelden en het hoofdveld hier gedeeld. Wat jij vooral had(hebt?) was/is die ongelofelijke versnelling met de bal, die miste ik volledig. Waar jij een mannetje zo mooi kon omspelen, zat dat ook niet in mijn spel. En waar jij een prachtige voorzet had, moest ik het vooral hebben van het buffelen en duwen/trekken. Wat we wel gemeen hadden was het plezier in het spelletje en dezelfde humor. En we vonden de gezelligheid na de wedstrijd ook wel belangrijk en konden daar intens van genieten. Wat we ook nog te binnen schoot was het feit dat jij zo mooi met twee benen de lucht in kon springen, als iets niet lukte. Je was dan boos of teleurgesteld op jezelf en uitte dat op die manier. Aangezien jij iets jonger bent dan mij, ging jij ook nog wel eens "stappen op de zaterdagavond" en het allermooiste verhaal dat inmiddels wel bekend is bij de meesten: Tijdens het terugfietsen vanuit Groenlo na een gezellig avondje was je best moe geworden en even gaan uitrusten tegen een boom. Daar vond collega spits en politie agent Albert de Graaf jou slapend tegen diezelfde boom en heeft jou toen maar wakker gemaakt, zodat je diezelfde dag nog enigszins fatsoenlijk je wedstrijdje kon spelen. En ik geloof, als ik het goed onthouden heb, is deze scene na gespeeld op jouw trouwdag? Ook noemenswaardig is het feit dat jij als een van de weinigen bij Sc. Meddo geëerd werd voor je 350^e wedstrijd in het eerste elftal. (in het seizoen 2003-2004) Al met al mooie herinneringen aan een mooi mens, een goede voetballer en een trouw lid van de club.

Dan nodig ik nu Huub Schurink, Bennie Kersten, Gerard Scholten, Arno Wiegerink en Harrie Hoog Antink uit.

Beste heren...

Toen ik deze avond aan het voorbereiden was probeerde ik mijn herinneringen op te halen om iets leuks of bijzonders over jullie te kunnen vertellen. En dat viel nog niet mee, want van de een kan ik

wat meer vertellen dan over de ander, terwijl ik bij een ander wel wat hulp nodig heb gehad.

Beste Harrie

Zo weet ik erg weinig van jou, Harrie. Ik weet dat je de vader bent van Wijnand en opa van Gijs en Wout. Ook was je betrokken bij de 'werkgroep' meer over Meddo. Uiteraard weet ik dat we jou en jouw broer Frans dankbaar mogen zijn voor jullie jarenlange sponsoring van onze club. Inmiddels hebben jullie dit over gedragen aan een jongere generatie en hebben we in Hoog Antink een fantastische hoofdsponsor, waarmee we als Sc. Meddo uiteraard enorm blij zijn. Ik begreep uit wat achtergrond informatie dat jij je ook wel eens zorgen maakte over jullie werknemers. Op de maandagmorgen was het dan altijd spannend wie er het weekend geblesseerd waren geraakt en in hoeverre hierdoor het werkschema aangepast moest gaan worden. Ik begreep dat je dan wel eens zei: Dat verdomde voetbal. Ik kan dit zinnetje ook nog enigszins begrijpen uit jouw eigen ervaring als voetballer. Zelf heb je ooit 1x mee gedaan aan het bedrijfsvoetballen en was jij keeper. Dat is toen niet zo goed bevallen, want jij brak toen jouw arm... Je moet op dat moment vast en zeker ook gedacht... Dat verdomde voetbal. Daarna heb je nooit meer gevoetbald. Wel ben je altijd steunend lid geweest van de club en heb je ook nog eens als die jaren de contributie van Wijnand betaald, werd ons vorig jaar duidelijk. Al met al een trouw lid dat onze club al vele jaren, zonder daarbij in de schijnwerpers wil staan, steunt. Dank daarvoor. Harrie van harte gefeliciteerd en namens de club mag ik jou dit aan bieden.

Beste Bennie

In mijn herinneringen kan ik geen moment terug halen dat wij ooit samen gevoetbald hebben en ik weet ook niet meer in welk team jij ooit voetbalde. Volgens jouw oudste zoon speelde jij, als sobere rechtsback in het (hij dacht) 3^e elftal. Via een andere betrouwbare bron heb ik vernomen dat je altijd met schoenen voetbalde die je twee maten te groot waren. Omdat je altijd op klompen liep en een hoge wreef had van al dat eelt, kon dit niet anders. Ik heb ook begrepen dat jij helaas moest stoppen met voetballen omdat je problemen met je knieën had. Dat is uiteraard spijtig. Vooral als je bedenkt dat dit al op je 27^e gebeurde.

Naast het voetballen ben je ook grensrechter geweest bij de dames en dat deed je met veel plezier. En ben je ook jeugdleider van het team van Jesse geweest. Volgens dezelfde bron was dit bij de E-tjes.

Wat ik wel weet is dat jij een trouwe supporter was van Michelle en nog steeds bent van Mike en Jesse. Als trotse vader sta je dan te genieten langs de kant en dan neem je ook geregeld plaats aan onze mooie stamtafel. Lekker even gezellig na kletsen onder het genot van een lekker flesje bier. Graag wil ik je bedanken voor je trouwe lidmaatschap, blijf nog lang genieten van het voetbal kijken en gefeliciteerd met dit mooie jubileum.

Beste Huub,

Al 50 jaar lid van de club en nog steeds actief als voetballer. Er zijn niet veel leden die dit kunnen zeggen. En dan niet in een 45+ team of bij de old stars, maar in ons 4^e elftal. Een knappe prestatie die aan geeft dat je gelukkig bespaard bent gebleven van ernstige of vervelende blessures. En dat is opmerkelijk want als verdediger loop je nog wel eens een blessure op. Je bent de laatste jaren naast verdediger ook regelmatig keeper van dit sterrenteam geweest, maar met de komst van Niek ben ik nu bang dat je deze concurrentie gaat verliezen. Hij is net een klein beetje beter, denk ik. Naast jouw actieve voetbal carrière ben je ook jeugdleider geweest van het C elftal toen jouw dochter Lilian daarin speelde. Dan ga na jouw eigen wedstrijd en het drinken van een lekker biertje of als je zelf niet hoeft te voetballen nog heel regelmatig kijken bij de dames en dan uiteraard naar de inzet van je dochter. Leuk om te zien. Aangezien je ook seizoenkaarthouder bent van Fc. Twente (Ook dit seizoen?) neem ik aan dat je daar ook regelmatig gaat kijken. Beste Huub. Ik hoop dat je nog vele jaren gezond mag blijven, zodat je nog lekker kunt blijven voetballen of misschien toch nog een enkel keertje keepen. Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum.

Hallo Gerard,

Wat ik bij Bennie had, heb ik ook een beetje met jou. Ik heb je al heel lang niet gezien op onze velden en was blij verrast jouw naam te lezen als 50 jarig jubilaris. Erg leuk dat je er bent. Dat je na al die jaren onze club nog steeds een warm hart toedraagt en trouw lid bent gebleven. Dat is toch fantastisch en bijzonder. Zoekend in mijn herinneringen heb ik alleen wat vage beelden van jou als voetballer en daarom heb ik wat hulptroepen ingeschakeld. Via dit kanaal kreeg ik door dat je een snelle maar ietwat fragiele buitenspeler was, die nogal eens uit viel t.g.v. een blessure. Volgens mijn

bron kon je beter met de mond dan met de bal. Je had nogal eens commentaar op de scheidsrechter en tegenstanders. Als jij dan een verkeerde opmerking maakte tegen zo'n brute voetballer uit b.v. Beltrum werd dit fragiele kereltje door zo'n grote kerel – lomp en onbenullig- onderuit geschopt....en ging jij met een kwetsuur richting bank. Het is dan ook niet raar dat je om die reden gestopt bent. Daarna ben jij nog een aantal jaren actief geweest als leider/grensrechter bij het tweede elftal en ben je actief geweest bij de jeugd. Inmiddels fiets je nu al ruim 20 jaar op een stadsfiets, een vakantiefiets, een racefiets, een mountainbike of gravelfiets de wereld rond. En dat elke keer met plezier en kom je geen grote brute kerels meer tegen die je nu van dat fietsje drukken. Beste Gerard. Graag wil ik je bedanken voor jouw trouwe lidmaatschap en mag ik je feliciteren met dit mooie jubileum.

Beste Arno,

Wat fijn dat je er vanavond bij kunt zijn. Volgens wel ingelichte bronnen ben je ruim 30 jaar geleden gestopt met voetballen en werd jij toen leider van het laagste elftal...het 7^e elftal oftewel het veteranen team? Deze rol bleek jou op het lijf geschreven, want dit heb jij jarenlang met ferve gedaan. Jij bleek een echte teamman die de mondige kearls, denk alleen maar aan b.v. Fons Koldewij, Han Verheyen, Fons te Boome, Adri Koldewij en Herbert Navis prima in het gareel wist te houden. Bijna alles wist jij met een grap of een lach op te lossen. Maar zo af en toe kon jij ook scherp uit de hoek komen en duidelijk aangeven wat jij ervan vond. Hiermee gaf jij duidelijk je grenzen aan en de grenzen van onze club. En dat was mooi om te zien. Met dit team zijn jullie ooit eens op een Spaans avontuur geweest, waarvan de bewijzen nog steeds in de hal van "t Konder" hangen en over dit avontuur wordt nog steeds door betrokkenen met veel plezier nagenoten. Het schijnt echt hilarisch te zijn geweest. Na meerdere jaren had jij het opeens gezien en vond het mooi genoeg geweest, maar daar kreeg jij al gauw spijt van en meldde jij je zelf weer aan als leider van toen het 5^e elftal. Prachtig toch? Naast een goede leider op het veld was jij altijd een echte team man in de kantine, waar jij met jouw gulle lach en enthousiasme veel hebt bijgedragen aan een goede teamspirit en de kantine omzette. De club was jou enorm dankbaar voor alles wat je betekent hebt en in 2009 ben je toe benoemd tot lid van verdienste. Nu feliciteren we jou met jouw 50 jarige jubileum. Van harte gefeliciteerd.

Beste Jan

Een jaar geleden zaten hier zes 60-jarige leden en daar had hij eigenlijk bij moeten en willen zijn, maar omdat jij als marinier in Nieuw Guinea zat, kon jij pas bij jouw terugkomst lid van Sc. Meddo worden. En dat heb je meteen gedaan. En op 1 september 1961 werd jij lid! Waar je in Nieuw Guinea misschien nog met pijn en boog schoot (die je meegenomen hebt naar huis) kon je nu met een bal schieten.

In de afgelopen jaren heb je voor Sc. Meddo, maar ook daarbuiten veel betekend. De jongere leden zullen jou misschien kennen als de technische man, die weet heeft van alle elektrische leidingen, verbindingen, verlichtingen e.d. van ons complex. Als er op dat gebied iets niet in orde is, dan kom jij veelal aangevlogen en lost het probleem dan vakkundig op. Maar zij zien jou met enige regelmaat ook even een kort bezoek brengen, voetbal kijken of gewoon even binnen lopen.

Wat zij wellicht niet weten is het feit dat jij van 1974 t/m 1986, maar liefst 12 jaar, voorzitter bent geweest van deze mooie club.

Ik heb het boekje "Sportclub Meddo 40 jaar" er eens even bij gepakt en daarin staat in vogelvlucht wat er zoal in al die jaren gebeurd is. En ik heb er een aantal bijzonderheden uitgehaald:

In 1974 gaat de club een samenwerking aan met de Schietvereniging Eendracht in de vorm van stg. Toto-Lott-Belangen-Meddo. Tot voor kort leverde deze stg. nog geld op voor de club. In 1977-1978 vindt de uitbreiding van onze accommodatie plaats. Zo kwam er een nieuwe grote bestuurskamer en de kantine werd uitgebreid. In 1979 was er de aankoop van het 3^e veld. En in de begin jaren '80 vonden de uitwisselingen plaats met SUS Gehrden Altenheerse met een grote Hollandse avond in "die Bürgerhalle" als wellicht grote hoogtepunt. Onvergetelijke momenten en contacten heeft dit opgeleverd. In 1983 vond er gelukkig een herstart van het damesvoetbal plaats en in 1985 werd het 25 jarige jubileum gevierd. Het was een prachtig feest. En als ik het goed gelezen heb startte in jouw laatste jaar de inmiddels niet meer weg te denken: Keilooop. Wie dit allemaal nog eens na wil lezen? Pak het boekje er nog weer eens bij en laat dit mooie stukje geschiedenis nog eens even de revue passeren.

Beste Jan: Dat zijn veel mooie dingen die je mee gemaakt hebt, maar uiteraard waren er ook lastige momenten bij, maar bij alles heb jij je altijd voor de volle 100% ingezet en heb je de klussen goed geklaard.

Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in het erelidmaatschap van onze vereniging en heb jij ook een Koninklijke onderscheiding gekregen. Ere wie ere toe komt.

Beste Jan. Namens ons allen van harte bedankt voor alles en van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum. Dat we nog lang van jou mogen genieten.